

Plaatsingslijst van het archief van J.H.C. Kamsteeg

Levensjaren 1875-1959 (1912-1959)

Historisch Documentatiecentrum voor het
Nederlands Protestantisme (1800-heden)
Vrije Universiteit Amsterdam
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam

Collectie nummer: 139
Juni 1991

Inleiding

Jan Hendrik Cornelis Kamsteeg werd geboren op 8 augustus 1875 in Sliedrecht. Op 30 september 1959 is hij in Gorssel gestorven. Hij was de zoon van Gerrit Kamsteeg, huisschilder, en Johanna Heyboer. Hij studeerde theologie in Amsterdam (1896) en in Utrecht (1897). Hij werd hervormd predikant in Sirjansland (1902), in Stavenisse (1908), in 's Heer-Hendrikskinderen (1921) en in Gorssel (1931-1943). Hij huwde 10 mei 1905 te Sirjansland met Hendrika van Hoeve (1881-1959).

Kamsteeg kwam uit een meelevend confessioneel gezin. Hij ontving de mogelijkheid om predikant te worden via de Doetinchemse Inrichtingen. Reeds als student toonde hij grote vaardigheid als spreker en schrijver. Dit charisma heeft hij zijn leven lang behouden. Met hart en ziel stond hij in het ambt.

Lichamelijke zwakte ging bij Kamsteeg gepaard met geestelijke rijpheid. Zijn grote kracht lag in pastoraat aan zieken. Hij vroeg bij voorkeur niet: 'Hoe gaat het?', liever: 'Hoe gaat gij?'

Zijn eruditie en vroomheid maakten hem een gezien predikant, ook buiten zijn gemeenten. Door heel Nederland onderhield hij contacten per brief. K.H. Miskotte en O. Noordmans behoorden tot zijn vrienden. Hij was lid van het provinciaal kerkbestuur van Zeeland, initiator van het Zeeuwse Convent, secretaris van de Provinciale Zeeuwse Commissie van het N.J.V., lid van 'De Regenboog' (een predikantengroep in de ring Zutphen), medewerker (vanaf 29 juni 1940 redacteur) van Pniël, redacteur (1938-1959) van Neerbosch' Scheurkalender, bestuurslid van de Doetinchemse Inrichtingen.

Kamsteeg droeg geen richtingsetiket maar voelde zich het beste thuis bij de ethischen. In Stavenisse, waar in zijn tijd een nieuwe kerk gebouwd werd, werd hij 'de ketter van Tholen' genoemd. In Gorssel voerde hij jeugddiensten en bidstonden in. Na zijn emeritaat leidde hij regelmatig diensten in Nederlandsch Mettray (Eefde).

(P.L. Schram, *Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme II*, 280, Kampen 1983.)

Plaatsingslijst

Slotrede voor een bijeenkomst in Doetinchem, 1925.

Lezing gehouden in Charlois ter gelegenheid van de bevestiging in het ambt van ds. Mautz, 1929.

Lezingen gehouden op zendingsconferenties in Lunteren : Jesaja 6: 1-8, I Koningen 18: 41-46 en 19: 1-8, II Koningen 2: 8-13, 1930. Exodus 3: 1-5, 4: 1-9 en 2: 11-15 en Romeinen 8: 31, 1932.

Lezing gehouden op de zondagsschool te Dordrecht ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan, 1934.

Lezing gehouden ter gelegenheid van het veertig-jarig jubileum van koningin Wilhelmina, 1938.

Lezing: 'De jonge man en zijn kerkgang', z.d.

Bijbellezing voor de NCRV-radio betreffende Jesaja 55, z.d.

Lezingen gehouden op een bijeenkomst voor de Inwendige Zending in Doetinchem, z.d.

Manuscripten van preken (in de volgorde waarin ze zijn aangetroffen):
Psalmen, 1914-1949. Lucas, 1012-1950. Colossenzen, 1932-1934.
Spreuken, 1921-1935. God van Abraham, Til., 1936. Jesaja, 1915-1941.
Izaak en Jacob, z.d. Genesis, 1912-1945. Jeremia, 1941-1942. Johannes,
1918-1949. Samuël, 1936-1944. Klaagliederen, 1932. Mattheüs, 1937.
Exodus, 1919-1949. Ezechiël, 1933. Epheziërs, 1931-1937. Numeri,
1933-1938. Daniël, 1940. Petrus, 1942. Deuteronomium, 1935. Hosea,
1919-1939. Handelingen, 1923-1941. Jozua, 1936. Habakuk, 1932. Ro-
meinen, 1931-1941. Richteren, z.d. Haggai, 1918. Corinthiërs, 1932-
1949. Koningen, 1934-1947. Zacharia, 1933-1938. Galáten, 1933-
1939. Kronieken, 1937-1950. Maleachi, 1934. Timótheus, 1933-
1937. Nehemia, 1934. Marcus, 1919-1942.

De Bondsdagen van het Nederlandsch Jongelingsverbond te Dordrecht,
Amsterdam, 1925.

Onder eigen vaandel driemaandelijks theologisch tijdschrift. Bijdrage van ds.
J.H.C. Kamsteeg: Toespraak Predikantenvergadering Utrecht, 1932.

Heer leer ons bidden!. Gedachten over het Onze Vader, J.H.C. Kamsteeg,
Baarn, z.d.

Stille vertroosting, J.H.C. Kamsteeg, Nijkerk, z.d.

Aantekeningen over de invasie van 6 juni, 1944.

Brieven van prof. dr. K.H. Miskotte en H. Stoel aan mevr. Kamsteeg naar
aanleiding van het overlijden van ds. Kamsteeg, 1959.